

Sammanställning av barnrond på Ryhovs sjukhusbibliotek 11-18 feb 2019

Vi (Catarina och Jenny) har pratat med tio barn i åldrarna 5-11 år (7 flickor och 3 pojkar). Barnen kom från fem olika kommuner i regionen och det var flera som behövde besöka sjukhuset regelbundet. Fem av barnen fick vi kontakt med via lekterapi, det var både barn som var patienter och syskon. Ett barn som var på sjukhuset i flera dagar träffade vi genom en personlig kontakt. Tre av de övriga barnen var på sjukhuset över dagen för behandling och medan de väntade så besökte de biblioteket. Och så ett barn som var i biblioteket för att föräldern som är personal på sjukhuset skulle låna facklitteratur. Alla barnen vi har pratat med har gjort det tillsammans med en förälder.

Vi var nyfikna på om de tycker om att läsa, och i så fall vad de gillar, för att få lite tips när vi gör våra medieinköp. Men mest av allt ville vi såklart veta vad det tycker borde finnas i ett helt nytt barnbibliotek på sjukhuset.

Böcker

När vi såg oss omkring i biblioteket som det ser ut idag var det flera som sa att det fanns väldigt mycket böcker här och att det var bra. Det var också det första de sa behövdes i det nya biblioteket: böcker. Och en hylla för böckerna. En förälder bekräftade att det nog var böckerna som var viktigast, viktigare än det runtomkring.

Andra medier

Många gillar att vi har film och serietidningar. Kanske att vi kunde ha någon mer tidning för barn. Några barn/föräldrar pratade om dator eller surfplatta för ljudböcker och pedagogiska spel. En pojke tyckte inte att det behövdes eftersom man har spel och musik och sådant i sin telefon. Den här pojken läste talböcker och hade Legimus-appen.

Aktivitet

Vi frågade vad de brukar göra om de går till andra bibliotek, och vad de skulle vilja kunna göra här. Läsa förstås. Man ska kunna ha det mysigt på olika sätt; bara chilla eller läsa tillsammans. En brukade rita och leka på sitt bibliotek. En skulle vilja kunna lyssna på ljudböcker, några skulle vilja spela spel. En flicka skulle vilja ha en tunnel att krypa genom och komma ut i en glänta med träd runtomkring.

Möbler

Nästan alla barn och föräldrar har föreslagit saccosäck eller bean bag. I den kan man sitta eller ligga lite hur som helst, den är rolig och skön att sitta och läsa i. Att det ska vara mysigt är det som märks när vi pratar möbler: det ska finnas en matta eller madrass med kuddar och filtar, soffa, fåtölj, hängmatta, gungstol, mysig belysning, och gosedjur i myshörnan. Ett bord så att man kan rita. Någon sittplats för vuxna också men det hade lägre prioritet, de kan t.ex. få en bänk.

Skyltning, lek och spel

Vi skulle kunna skylta lite roligare, med teman till exempel, så att man snabbt hittar till de läskiga och spännande böckerna. Leksaker och gosedjur ville flera ha. Och kanske spel, brädspel eller digitalt. En anslagstavla av något slag för teckningar. Sökdator för bibliotekskatalogen.

Färg

Det får gärna vara mer färg på någon av väggarna. Helt ok att hänga upp konst. Man kan ha bilder på golv, väggar och i taket. En flicka tyckte lugna färger hellre än glada färger. En förälder började fantisera om olika miljöer och då ville barnet ha en skog (och en glänta).

/Jenny Meyer